

Het **E**vangelie □ **G**eloven □ **T**oepassen □ **B**ekend maken

Identiteit, Koers en Visie

Uitgave : *Evangelische Gemeente Ten Boer*

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en-of openbaar gemaakt door
midden van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

DEEL I	blz.5
Onze identiteit en onze organisatie	
1. Inleiding en achtergrond	blz.6
2. Wat geloven wij	blz.8
<i>Het <u>fundament</u> van de gemeente</i>	
3. De geestelijke lijn	blz.11
<i>Over <u>identiteit, koers en balans</u></i>	
4. De Cultuur	blz.14
<i>Het <u>hart</u> van de gemeente</i>	
5. De structuur	blz.18
<i>Het <u>gebouw</u> van de gemeente</i>	
6. De taakvelden	blz.21
<i>De gemeente als een lichaam, - zorg -</i>	blz.22
<i>De gemeente als een tempel, - opbouw -</i>	blz.25
<i>De gemeente als een akker, - zending -</i>	blz.32
7. Het Buurhoes-werk	blz.34
DEEL 2	
De geestelijke lijn: onze hoofdopdracht	blz.36
- Samenkomsten	blz.39
- Groei en doelen	blz.40
- Motto	blz.42
- Doelgroep	blz.42
Tot slot	blz.44

DEEL 1

ONZE IDENTITEIT EN ONZE ORGANISATIE

1. Inleiding en achtergrond

De Evangelische Gemeente Ten Boer is oorspronkelijk gestart als Evangelische Gemeente in Appingedam.

De gemeente is ontstaan in 1997 uit de behoefte van een aantal 'evangelische christenen' om samen met geloofsgenoten een gemeente op te bouwen met een aantal eigenschappen die zich als volgt laten kenmerken:

- Bijbelgetrouw.
- Warm.
- Charismatisch.
- Uitnodigend.
- Evenwichtig.

De gemeente is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een actieve regiogemeente waarbij veel leden actief zijn binnen diverse doordeweekse activiteiten.

In april 2006 is in verband met een toename van bezoekers en leden uit de regio Oost Groningen, het initiatief genomen om een nieuwe gemeente (Evangelische Gemeente De Wieke) te stichten in Blijham.

De gemeente kwam tot begin 2007 samen in een van de gebouwen van de Gereformeerde Kerk in Appingedam. Omdat er te veel beperkingen zaten aan het verblijf in deze kerk en er geen goed alternatief in Appingedam voorhanden bleek, is besloten om in februari 2007 te verhuizen naar 'Het Buurhoes' in Ten Boer. Vanaf dat moment heet onze gemeente Evangelische Gemeente Ten Boer (afgekort EGTB). In het voorjaar van 2011 heeft de EGTB gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 'het Buurhoes', dat tot aan dat moment als horecacentrum- en dorps huis functioneerde, aan te kopen en vanaf december 2011 is het gebouw geheel onder beheer van de EGTB gekomen en heet vanaf dat moment 'Buurhoes Ontmoetingscentrum'. Naast het bieden van onderdak aan diverse verenigingen, gezelschappen en (plaatselijke) initiatieven, verwezenlijkt de EGTB hier haar eigen

doelstellingen in de vorm van het organiseren van zondagse
samenkomsten en door-de-weekse gemeente-activiteiten

2. Wat geloven wij ?

Het ' fundament ' van de gemeente.

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel in haar geheel haar oorsprong vindt in God en via uitgekozen mensen aan ons is doorgegeven.

De Bijbel spreekt dus met het *gezag* van God, maar is tegelijk ook een afspiegeling van de achtergrond en stijl van de menselijke schrijvers.

Wij beschouwen de Bijbel als het ware geopenbaarde Woord van God.

Zij is de enige vorm van geschrift die autoriteit heeft over alle zaken die met het geloof en de geloofspraktijk te maken hebben.

God

Wij geloven in één, waarachtige, heilige en eeuwige God, ons geopenbaard in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de Drie-éénheid. God creëerde de wereld en alles wat daarop leeft.

Verlossing

Het doel van Gods openbaring door de Bijbel is om alle mensen op te roepen om dicht bij Hem te leven.

De mens die voor dit doel was geschapen, koos door de zondeval zijn eigen weg en vervreemde hierdoor van God. Door de gevolgen hiervan ontstond een nog steeds voortdurende stroom van zonde, zorg en lijden.

Daarom heeft de mens genade en verlossing nodig.

Gods plan is gericht op deze verlossing, het is Zijn werk en kan door geen enkel mens tot stand worden gebracht. Deze verlossing moet persoonlijk worden aangenomen en eigen gemaakt door geloof en bekering.

God maakt ons in Zijn Woord duidelijk dat deze keus ons brengt tot 'het kind zijn van de hemelse Vader'.

Deze aanname of bekering dient te leiden tot een bijbelse doop, te weten de doop op grond van het geloof, door onderdompeling in water.

Jezus Christus

Jezus Christus is de eeuwige, tweede persoon van de drie-éénheid.

Hij kwam vanuit de hemel om geboren te worden uit een maagd en kreeg daardoor deel aan de menselijke natuur.

Hij leefde zonder zonde, in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn Hemelse vader en verzoende vrijwillig de zonden van alle mensen door in hun plaats de straf voor de zonde te dragen, door voor hen als een zondaar aan het kruis te sterven.

Daarmee bracht hij de verlossing, zoals hierboven beschreven.

Jezus Christus stond op uit de dood en is opgevaren naar de hemel waar Hij, als enige Middelaar tussen God en mensen, als Koning heerst.

Hijzelf zal het zijn die in grote luister zal terugkomen naar de aarde, waar hij gezien en erkend zal worden door alle mensen en het eeuwige plan van God zal volvoeren.

De Heilige Geest

Een relatie met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus komt tot stand door het werk van Zijn Geest. De Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid.

Hij overtuigt de mens van zonde en brengt hen tot het besef dat zij een Verlosser nodig hebben.

De gelovige, daarom biddende mens, ontvangt de doop, de inwoning en de gaven van de Heilige Geest.

De gelovige ontvangt door de Geest kracht en leiding in zijn of haar leven, waardoor het mogelijk wordt dat hij/zij de vrucht van de Geest voortbrengt, in de vorm van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

De bestemming van de mens

Voor alle mensen zal er een opstanding plaatsvinden in een geestelijke werkelijkheid, waarbij elk mens zal worden geoordeeld.

De Bijbel leert dat mensen die Hem niet hebben aangenomen onder Zijn rechtvaardig oordeel komen en voor altijd van God en Zijn heerlijkheid worden gescheiden.

Gelovigen zullen worden verwelkomd in de eeuwige gemeenschap met God, waar troost wordt ontvangen voor het menselijke lijden en zij in voortdurende blijdschap zullen leven.

De Gemeente van Jezus Christus

Door het geloof in Hem worden alle Christenen automatisch leden van Zijn lichaam, de universele Gemeente van Christus.

De Bijbel draagt gelovigen op om regelmatig samen te komen voor lofprijzing, aanbedding, gebed en onderwijs en om de sacramenten die de Heer heeft ingesteld (doop en avondmaal) te bedienen.

De gemeente wordt opgedragen zorg voor elkaar te hebben, zich rein te bewaren en zich in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie

3. De geestelijke lijn; Over ' identiteit, koers en balans '.

De EGTB kleurt een klein onderdeelje van de grote en bonte lappendeken van kerkelijk Nederland. De christelijke kerken in ons land worden vaak grofweg onderverdeeld in enerzijds de zgn. traditionele, van oudsher bestaande kerken zoals bijv. de Rooms Katholieke Kerk en de Gereformeerde en Hervormde Kerken (nu PKN) en aan de andere kant de zgn. evangelische groepen zoals (vrije) baptisten-, pinkster- en volle evangeliegemeentes enz.. Deze evangelische groepen hebben hun wortels in het protestantisme en zijn in de 19e en 20e eeuw ontstaan uit een reactie op diverse ontwikkelingen binnen de protestantse kerken. Onze gemeente is het beste in te delen binnen deze laatstgenoemde stroming.

In tegenstelling tot de traditionele kerken, die zich kenmerken door vrij identieke structuren en culturen, kent het 'evangelische' kerkveld, ondanks het feit dat de namen vaak gelijkkluidend klinken, een grote variatie in sfeer, structuur en cultuur.

Er is sprake van een grote diversiteit aan netwerken, stromingen en richtingen.

Ook de Evangelische Gemeente Ten Boer heeft een eigen atmosfeer, een eigen karakter, en kiest haar eigen geestelijke lijn.

*Zij wil zich kenmerken als een **bijbelgetrouwe, evenwichtige, charismatische** gemeente die als huisgezin van God wil functioneren en er op is gericht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.*

Over de aspecten 'huisgezin' en 'het bereiken van mensen' leest u verderop meer, als we de cultuur- en structuuraspecten van de gemeente belichten.

U zult in dit stuk regelmatig vanuit de Bijbel gehanteerde beelden van een gemeente tegen komen. De ene keer spreekt Gods Woord over de

gemeente als een lichaam, dan is het weer een akker, dan een tempel of een bouwwerk.

Hierin lijkt iets tegenstrijdig te zitten, immers een bouwwerk bestaat voornamelijk uit technische en statische onderdelen, terwijl een lichaam juist een dynamisch, levend en beweegbaar geheel is.

Wij geloven dat deze twee-poligheid juist de basis vormt voor een gezonde, evenwichtige gemeente.

We zien dit beeld mooi omschreven in de brief van Petrus (1 Petrus 2:5), waarin hij ons opwekt om ons als "*levende stenen*" in te zetten voor de bouw van een geestelijk huis.

Ook Paulus duidt op deze bijzondere combinatie van 'organisme' en 'organisatie', van het 'structurele' en het 'organische' element, als hij spreekt over "*in Hem groeit elk bouwwerk.*" (Efeziërs 4:21).

We kunnen hieruit leren, dat de kracht van een gemeente voor een groot deel gelegen zit in: het in juiste de verhouding zijn van twee onmisbare elementen n.l.:

- Een stevig gebouw : **het structuuraspect**
(taken, visie, statuten, programma's etc.)
- Een goed groeiklimaat: **het cultuuraspect**
(liefde, zorg, vrijheid, "voeding" etc.)

Ook bij andere tegenpolen, zoals bij bijv. elektriciteit of magnetisme zorgt de wisselwerking tussen twee polen voor een geweldige energiestroom.

Wij geloven dat door het werk van de Heilige Geest, de vruchten en gaven, pas tot hun volle betekenis komen als we gebruik maken van de gelijkwaardige samenhang tussen beide elementen.

De basis van alles blijft echter het 'fundament' van ons geloof, Jezus Christus.

Maar die kracht komt niet uit ons zelf!

De belangrijkste voorwaarde voor een groeiende gemeente in balans, blijft het 'aangesloten zijn' van ieder gemeentelid op de Bron van het Leven.

Geen enkel programma, geen enkele visie, geen enkele vorm van zorg of onderwijs komt tot zijn doel, als de basis van een liefdevolle relatie tussen God en Zijn kinderen niet aanwezig is.

Deze relatie vormt de basis van ons geloof, de basis van onze visie, de basis van de structuur en de cultuur van onze gemeente.

Op die relatie mogen wij elkaar steeds aanspreken, in tijden dat we de vaart er in hebben en op momenten dat het moeizaam gaat .

In de volgende twee hoofdstukken beschrijven wij achtereenvolgens onze *cultuurvisie* en onze *structuurvisie*.

4. De Cultuur;

Het 'hart' van de gemeente.

Onder onze cultuuraspecten verstaan we simpelweg de manier waarmee we met elkaar om gaan, onze gewoonten, onze houding ten opzichte van elkaar en onze gasten.

'Cultuur' is niet iets wat we kunnen organiseren.

We kunnen sommige cultuuraspecten wel beïnvloeden, stimuleren of juist afremmen. 'Cultuur' is ook geen statisch gegeven. Gewoontes groeien en trends veranderen.

Een Evangelische Gemeente anno 2018 kent een totaal andere sfeer dan een gemeente in de zestiger jaren en, zoals gezegd, ook nu verschillen gelijklopende gemeenten maar al te vaak in menig opzicht van elkanders cultuur.

Gods Woord en de manier waarop wij de Bijbel interpreteren bepaalt voor een groot gedeelte onze normen en waarden.

Die normen en waarden zijn ook weer onderdelen, die onze gemeentecultuur mee vorm geven. Normen en waarden zijn onmisbaar maar kunnen - indien verkeerd toegepast - verstikkend werken.

Zo waarschuwt Paulus aan de ene kant gemeenten voor het gevaar van het opleggen van 'smaak-niet-raak-niet-aan-geboden' in de vorm van persoonlijke miniwaarheden, zoals het wel of niet eten van vlees.

Aan de andere kant geeft hijzelf vaak niet mis te verstane cultuuropdrachten aan de gemeenten.

Hierbij gaat het bij Paulus meestal om belangrijker zaken, zaken waar het echt om gaat!

De Bijbel geeft ons talloze cultuuropdrachten zoals 'verantwoordelijkheid nemen', 'zorgen', 'bemoedigen', 'corrigeren', etc., dit alles op basis van het hoog achten van de ander en uit liefde.

Wij leren hieruit dat we niet in alle opzichten gelijk hoeven te denken over alle cultuuraspecten.

Wat de één doet of laat met een rustig geweten, God dankend, kan voor de ander een punt van toewijding of strijd zijn. De Bijbel geeft niet voor alle situaties een pasklare richtlijn.

Uitgangspunt blijft ieders persoonlijke relatie met de Heer!

Hier tegenover staat dat wij als gemeente over die normen en waarden, waarover de Bijbel zich duidelijk en dringend uitspreekt, een helder geluid willen laten horen.

Dat geluid mag dan geen 'schallend koper zijn, of een rinkelende cimbaal'. Juist de 'liefde' volgens 1 Corintiërs 13, vormt de allerbelangrijkste cultuuroopdracht voor elke gemeente van alle tijd.

Wij vertalen dit als volgt:

'Geen enkele vorm van kennis, van geloof, van geestesgave of opoffering in onze gemeente heeft enige zeggingskracht als er geen liefde aan ten grondslag ligt'.

Wij willen een gemeente zijn waarbinnen de belangrijkste cultuuroopdrachten: 'liefde en zorg' centraal staan.

"Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde....." (Romeinen 13:8) dat vormt de basis, waarop we elkaar mogen aanspreken!

Uiteraard kunnen we het bieden van 'zorg' invullen naar mate van onze persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden.

Wij willen een gemeente zijn...

✓ *Die omziet naar de zwakke.*

Een gemeente die gelooft in Gods herstellend werk in de brede zin van het woord, maar waar zij die ziek zijn en zich zwak voelen zich geborgen, aanvaard en gewaardeerd weten.

✓ *Die gelooft in een zegenende, overwinnende God, die de dingen laat meewerken ten goede. Maar ook een gemeente die 'zij aan zij' staat al het gaat om het bemoedigen en troosten van mensen die tegenslag en strijd ervaren.*

✓ *Met gevoel voor gevoelens!*

Soms wordt een persoon diep geraakt door een woord, een lied, een preek, een gebed.

Wij willen een gemeente zijn waar gevoelens van blijdschap en verdriet kunnen worden geuit, zonder dat wij ernaar streven emoties op te roepen of hierop accenten leggen.

✓ *Waar blijdschap en dankbaarheid doorklinkt in lied en gebed, maar die ook gelegenheid geeft voor stille momenten.*

Een gemeente waarbinnen alle aanwezigen tijdens de lofprijzing en aanbidding vrijheid ervaren om naar eigen behoefte te staan of juist te zitten, mee te klappen of liever stil te zijn etc.

Wij leggen niemand iets op waar zijn of haar hart (nog) niet achter staat en respecteren elkaanders grenzen.

✓ *Waar kinderen een grote plaats innemen, waar jongeren zich thuis voelen en ouderen respectvol de plaats krijgen, die hen toekomt.*

Een gemeente waarin alleen-gaanden en alleen-staanden zich opgenomen weten, waar gezinnen kostbare thuishavens zijn en waar het huwelijk als de door God bedoelde samenlevingsvorm tussen man en vrouw wordt gezien.

✓ *Met een warm hart voor Israël, God's volk (dat Hij Zijn 'oogappel' noemt), waarmee we ons verbonden weten, doordat - zoals Paulus schrijft - het geloof van de heidenvolken (ons geloof) als de tak van een wilde olijf, geënt is op de "edele olijf " .(Romeinen 11).*

✓ *Waar er voor wordt gekozen om programma's en activiteiten nooit ten koste te laten gaan van relaties!*

✓ *Functionerend als een open gezin, gericht op groei, waar gasten zich thuis en opgenomen voelen.*

Waar zij zichzelf mogen zijn en onze manieren en verworvenheden niet meteen hoeven over te nemen of te begrijpen. Wij willen een gemeente

zijn die in de eerste plaats aantrekkelijk is omdat er oprechte belangstelling is met een open hart in een blijde sfeer.

✓ Waarvan de leden ook doordeweeks betrokken zijn, zich actief opstellen en ook in de lokale samenleving van alledag iets zichtbaar willen maken van Gods liefde, door om te zien naar elkaar en respect te hebben voor onze naaste.

*✓ Die zelfbewust is, met een helder doel voor ogen, en zich gelijktijdig bewust is van haar eigen kwetsbaarheid en feilbaarheid.
Een gemeente die weet dat genade door het sterven van de Heer is bewerkstelligd en dat niets uit eigen verdienste is.
Een gemeente die weet dat zij een klein schakeltje vormt, verbonden met andere gemeenten in het grote universele lichaam van Christus.*

Bewust is steeds gekozen voor de term 'wij willen een gemeente zijn die.....', het gaat hierbij om het kenbaar maken van ons streven en ons doel!

Bij het samen proberen te realiseren van al deze doelstellingen komen wij weer terug op de verantwoordelijkheid van ieder lid, om vanuit de persoonlijke relatie met de Heer te putten uit de Bron van Liefde en Genade.

Vanuit onszelf schieten we immers al gauw tekort.

5. De Structuur;

Het 'gebouw' van de gemeente.

De structuur van onze gemeente wordt voornamelijk bepaald door bewust gemaakte keuzes voor:

- Toerustend leiderschap*
- Gavengerichte invulling van taken*

De oudsten

De Bijbel kent aan oudsten het leiderschap van de gemeenten toe.

Onze gemeente kent dan ook een structuur, waarin *de oudsten* de eindverantwoordelijkheid dragen voor zowel de geestelijke als de organisatorische aspecten van de gemeente.

(De zorg en afhandeling van organisatorische en zakelijke aspecten is aan een *bestuurscommissie* gedelegeerd, daarover later meer)

Hoewel de oudsten gezamenlijk verantwoording dragen voor het beleid, de visie en de geestelijke koers van de gemeente, kent onze gemeente hierbij wel de rol van een visiedrager, de voorganger.

Hij is als 'primus inter pares' (eerste onder de gelijken) verantwoordelijk voor de aanzet van de visieontwikkeling.

Het is de taak van deze leider om de visie uit te dragen en hiervoor mensen te enthousiasmeren en te activeren, die bereid zijn zich als medeleiders toe te wijden aan deze visie.

Hij is een oudste in de functie van *voorganger die leiding geeft aan de hoofdprocessen*.

Hij stuurt aan, coacht, geeft (en/of zorgt voor) onderwijs en ontwikkelt visie-uitbouw. Kortom hij vervult de motorfunctie en is sterk gezichtsbepalend naar buiten.

Hij heeft geen extra eindverantwoordelijkheid, maar functioneert als leider binnen het oudstenteam.

Hij bewaakt de hoofddoelstellingen en werkt, in de eerste plaats, op de hoofdlijnen.

Deze keuzes zorgen voor doelgericht leiderschap, het voorkomen van overbelasting en het teveel opgaan in details.

Het leiderschap is gericht op 'toerusting tot dienstbetoon' en het ontdekken, stimuleren en toerusten van nieuwe leiders.

Aangezien niet iedere oudste over dezelfde talenten, kwaliteiten en mogelijkheden beschikt is er binnen het team een taakverdeling afgesproken. Zo heeft iedere oudste een specifiek taakgebied onder zijn aandacht en zorg.

Binnen het oudstenteam is regelmatig tijd voor overleg, afstemming, onderlinge steun, gebed en bemoediging.

Op zijn beurt heeft een oudste die een taakgebied onder zijn hoede heeft, regelmatig afstemmingsoverleg met kring- en groepsleiders etc.

Overige leiders

De oudsten zien als een onderdeel van hun taak, het *toerusten van andere leiders*, om het werk in de gemeente ten uitvoer te laten brengen.

Ook deze leiders zien op hun beurt weer uit naar anderen die verantwoordelijkheden kunnen dragen.

De Bijbel spreekt over 'het toerusten van de heiligen tot dienstbetoon'.

Dit 'doorgevend' principe zorgt niet alleen voor een goede balans en een breed draagvlak, maar biedt ook ongekende mogelijkheden voor groei!

Gavengericht dienen

De visie op het werk in de gemeente is *'gavengericht'*.

Daarmee bedoelen we, dat de taken die in de gemeente worden uitgevoerd zoveel mogelijk moeten worden verricht door mensen, die op deze gebieden speciale talenten en mogelijkheden hebben.

Dat lijkt voor de hand liggend, maar te vaak komt het voor dat gemeentelieden werk verrichten dat hen eigenlijk niet ligt.

Uit verantwoordelijkheidsbesef, gewoonte, of omdat we simpelweg geen 'nee' durven zeggen, doen wij al gauw dingen waar we ons niet gelukkig of zelfs 'gestresst' bij kunnen voelen.

Het is een uitdaging om samen te ontdekken waar onze verlangens, gaven en mogelijkheden om 'levende stenen' te zijn, het beste tot hun doel komen.

Het is de bedoeling dat *elk lid* naar de mate van zijn of haar mogelijkheden actieve betrokkenheid toont en een bijdrage levert aan het 'gebouw'; de gemeente van de Heer.

Zoals de Bijbel zegt, kan in het Lichaam 'het oog niet zonder de voet'.

Zoals de ene taak niet belangrijker dan de andere, is ook de ene mens niet specialer dan de andere.

Gaven zeggen meer over de heiligheid van de Gever, dan over de ontvanger. Elke gave komt van God en is gegeven aan de gemeente, om haar daarmee te *dienen*. Dat dienen willen we ook doen naar mate van de mogelijkheden.

Bestuurlijk/organisatorische taken

Een aantal gemeenteleden met gaven op het terrein van het zakelijk besturen en organiseren, hebben o.a. financiële, organisatorische, administratieve, media- en technische zaken onder hun hoede genomen.

Zij vormen de bestuurscommissie. Verder kent de gemeente een secretariaat, waar diverse administratieve en secretariële zaken onder vallen.

De gemeente als rechtspersoon

De gemeente is een officieel *kerkgenootschap gebaseerd op notarieel vastgelegde statuten* en kent een *officieel lidmaatschap*. Zij kent een (half-)jaarlijkse ledenvergadering, waar belangrijke beslissingen formeel worden genomen.

Daarnaast kunnen er ook gemeenteavonden zijn, waar ook gasten en regelmatige bezoekers voor worden uitgenodigd.

De gemeente is (nog) niet aangesloten bij een overkoepelend orgaan.

6. De taakvelden

Het werk in de gemeente wordt ingedeeld in 3 taakvelden, uitgegaan van bijbelse beelden waarmee gemeenten worden vergeleken, ieder vanuit een speciale invalshoek:

- De gemeente als een **lichaam** (1 Corintiërs 12:12)

We noemen dit *taakveld 'ministry'*,

Hieronder vallen de aspecten pastoraat, 'omzien naar elkaar', gebedswerk en voorbede.

- De gemeente als een **tempel** (Efeziërs 2:21)

We noemen dit *taakveld 'opbouw'*.

Hieronder vallen de aspecten onderwijs, lofprijzing/aanbidding en samenkomsten.

- De gemeente als een **akker** (1 Corintiërs 3: 6-9))

We noemen dit *taakveld 'zending'*

Hieronder vallen de aspecten evangelisatie en buitenlandse zending.

6.1 De gemeente als een lichaam; taakveld ' zorg '.

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt de plaatselijke gemeente vergeleken met het functioneren van het menselijke lichaam.

De verschillende leden zijn in hun functioneren van elkaar afhankelijk, de zorg en inbreng van elk lid is belangrijk en Christus is het hoofd.

Onder de noemer taakveld 'Zorg' willen wij deze bijbelse verantwoordelijkheid gestalte geven.

Binnen dit taakgebied vallen de volgende aspecten van gemeente zijn:

- ✓ Ministry (Pastoraat en nazorg)
- ✓ Omzien naar elkaar
- ✓ Gebedswerk en Voorbede

6.1.1 Ministry

Leden en bezoekers kunnen een beroep doen op gemeenteleden met een warm hart en ervaring in pastorale zaken.

In de gemeente functioneren diverse gemeenteleden (mannen, vrouwen en echtparen) die afzonderlijke taken hebben op het gebied van pastoraat, zieken- en/of ouderenbezoek etc.

De pastorale contacten hebben soms een eenmalig maar ook vaak een structureel karakter.

In bepaalde situaties wordt ook doorverwezen naar meer professionele vormen van (christelijke) hulpverlening.

Sommige leden functioneren eveneens in voorbede- en nazorgteams na afloop van de zondagse diensten.

6.1.2 Omzien naar elkaar

Het 'omzien naar elkaar' is een wat minder omljnd gegeven in de gemeente.

Het zou kort samengevat kunnen betekenen: het op een informele wijze oog en oor voor elkaar hebben. Hoewel dit eigenlijk iets is wat je niet

kunt organiseren is het toch belangrijk om te weten wat er op dit gebied gebeurt, vooral ook om te zien of we niet iets belangrijks vergeten.

Zondags zien we elkaar in de gemeente en hebben we vooral na afloop van de dienst contact met elkaar.

Hiertoe is er elke zondag ruimschoots de tijd en wordt er (gratis) koffie en thee verstrekt.

Wij verwachten van *alle* gemeenteleden een belangstellende houding voor elkaar, maar in het bijzonder voor gasten.

De EGTB 'informatiemails' en een papieren Maandinfo zijn belangrijke communicatiemiddelen geworden waarin de 'huishoudelijke' zaken, 'gezins' mededelingen en wekelijkse activiteiten worden vermeld.

Bij de deur worden op zondagmorgen alle mensen welkom geheten door leden van het Ministry-team..

Het 'omzien naar elkaar' is niet in de laatste plaats iets wat binnen de 'huiskringen' vorm dient te krijgen. Hier ziet men elkaar immers ook door de week.

6.1.3 Gebedswerk en Voorbede

Naast het persoonlijke gebed van elk gemeentelid vinden er ook vormen van gezamenlijk bidden plaats. Iedere zondag wordt in een aparte ruimte voor de aanvang van de dienst door de dienst doende mensen en de (gast-)spreker om Gods zegen gevraagd.

Wekelijks is er in ons gebouw een bidstond op de zondagavond.

Tijdens de dienst wordt vaak gelegenheid gegeven voor gebeden en dankzegging en er is altijd gelegenheid om na afloop van de dienst na te blijven voor specifieke voorbede.

Op verzoek worden, volgens bijbelse opdracht, zieken gezalfd met olie. Binnen het pastoraat is het persoonlijke gebed een niet weg te denken aspect.

Op de kringavond neemt het 'samen bidden' een belangrijke plaats in.

Als de gelegenheid daartoe aandringt, wordt de gemeente opgeroepen om 'op de bressen te staan'; daarmee bedoelen we het samen bidden voor een specifieke situatie.

Dit kan op verschillende manieren zijn beslag krijgen, o.a. door:

- ✓ via de gebedslijst, mail en/of de weekinfo een oproep te doen.
- ✓ Speciale gebedssamenkomsten organiseren voor een specifieke doel

6.1.4 Diaconaat

Bij het diaconale werk in deze tijd dient gedacht worden aan vormen van hulp en advies in de gemeente, voor mensen met financiële - , huisvesting - en/of andere sociaal-maatschappelijke problemen.

In onze gemeente wordt deze hulp nog voornamelijk op ad-hoc basis verzorgd. Het gaat hier om incidentele vormen van ondersteuning waarbij soms een van de oudsten, soms het ministry-team een rol speelt.

6.2 De gemeente als een tempel; taakveld 'opbouw'.

In Efeziërs 2: 21 wordt de gemeente ook vergeleken met een tempel;

"in Hem groeit elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel...."

De tempel is in de bijbel o.a. de plaats waar de gemeente samenkwam, waarin werd aanbeden en onderwijs werd ontvangen.

Onder de noemer van het taakveld 'opbouw' willen we deze aspecten van gemeente zijn benoemen en onder de loep nemen.

Hierbij denken we aan de volgende facetten:

- ✓ Onderwijs (de prediking, bijbelstudie, cursussen etc.)
- ✓ Lofprijzing en aanbidding
- ✓ De samenkomsten (de ochtenddienst, bijzondere diensten, huiskringen, jeugdwerk, kinderwerk)

6.2.1 Onderwijs

Het onderwijs in de gemeente wordt in verschillende vormen aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in diepgang en niveau.

Zo krijgen zowel de ouderen tijdens een studie, alsook de kleinsten op de 'zondagsschoolgroep', onderwijs op maat.

(onder het paragraafje over kinderwerk wordt dit laatste verder uitgewerkt).

Het onderwijs in onze gemeente is grofweg te verdelen in:

- 1) Prediking.
- 2) Bijbelstudie .
- 3) Cursussen/seminars etc.

Prediking

In onze gemeente is er voor gekozen om met een zekere mate van variëteit vaste sprekers in te zetten voor de wekelijkse prediking.

Enerzijds bevordert variatie afwisseling en frisheid, anderzijds brengt de regelmatige terugkeer van bepaalde sprekers rust en lijn in de preekopbouw, maar is er ook sprake van een relatie met de gemeente.

De prediking is meestal eenvoudig, sterk persoonlijk gericht en gaat vaak vergezeld van een oproep voor toewijding aan de Heer.

Naast het al genoemde speciale onderwijs voor de kinderen, worden er voor de jeugdgroepen eveneens studies verzorgd op de speciaal voor hen georganiseerde ontmoetingen. Hierover meer bij de behandeling van het onderwerp 'jeugdwerk'.

6.2.2 Lofprijs en aanbidding

Lofprijzing en aanbidding vormen belangrijke aspecten in de opbouw van 'het lichaam' ; Zijn gemeente.

Lofprijzing en aanbidding komen niet alleen voort uit dankbare harten, maar ook uit harten die Gods trouw willen bezingen, ondanks tegenslag.....*aanbidding is een levenshouding !*

Daarom neemt dit element een zeer belangrijke plaats in binnen onze gemeente. We prijzen en aanbidden in gebeden, maar vooral ook in (Opwekkings-) liederen, waarbij er vrijheid is hieraan uitdrukking te geven zoals ieder dat voor zichzelf fijn (of veilig) vindt.

De één zal staan, de ander zitten, de één heft tijdens het zingen de handen op en de ander klapt in de handen.

Waarom het gaat, is de houding van het hart, de uitingsvorm is daaraan ondergeschikt.

Enkele aanbiddingleiders geven leiding aan de zangdiensten op de zondagmorgen. Zij leiden de gemeente als vanuit de 'voorhof', waarin we elkaar Gods grootheid toezingen, naar het 'heiligdom', waar we tot Hem zingen en Hem aanbidden.

Ter ondersteuning en begeleiding van de zang in de gemeente en voor hulp bij het aanleren van nieuwe liederen functioneert een eigen combo met zanggroep. Jaarlijks worden een flink aantal nieuwe (Opwekkings-) liederen angeleerd.

Bij de elementen van lofprijs en aanbidding is muziek niet weg te denken. Muziek is dan ook een door God gegeven geschenk aan de mensen, waar we in onze gemeente dankbaar gebruik van maken.

Hiervoor worden alle mogelijke talenten in de gemeente zoveel mogelijk benut. Gemeenteleden, met muzikale gaven en instrumenten, worden gestimuleerd om deel te nemen in het combo, dat de gemeente in de samenkomsten begeleidt.

Zangers en musici vormen samen het *aanbiddingsteam (ABT)*.

6.2.3 De samenkomsten (waaronder kringen, jeugd- en kinderwerk)

De zondagse samenkomst

Elke zondagochtend komt de gemeente samen voor een dienst tot eer van God, waar de elementen zang, lofprijzing, gebed en prediking vaste onderdelen in zijn.

Uitgangspunt is een gemeente die van jong tot oud zoveel mogelijk wordt betrokken bij de dienst. We hebben ervoor gekozen om hierbij het gezinskarakter te benadrukken.

In de 'voordienst' wordt in principe tijd en aandacht besteed aan de kinderen; we nodigen ze uit om iets te vertellen, we zingen voor de jarigen en groot en klein zingen enkele kinderliedjes.

Nadat de kinderen naar de crèches en kinderdiensten ('LEV') zijn gegaan, wordt de zangdienst vervolgd met het zingen van Opwekkings- en andere liederen, onder leiding van een aanbiddingleider die de leiding heeft tot aan de prediking. Hij/zij is gastheer- of dame namens de gemeente en leidt ons in de samenzang, gebed en lofprijzing.

De aanbiddingleider zorgt ook voor de lijn in het geheel en moedigt de gemeente aan om het hart erop gericht te hebben God te ontmoeten in woord en aanbidding.

Tijdens een aangegeven moment is er vaak gelegenheid voor voorbede, dankzegging en soms ook een stil moment.

Het kan gebeuren dat iemand een van God gekregen indruk, beeld, tekst of gedachte ter bemoediging, aansporing of vertroosting door wil geven.

Wij geloven in de gaven en werking van de Heilige Geest zoals God deze aan de gemeente geeft. Als Evangelische Gemeente Ten Boer willen wij volgens bijbelse opdracht ons hiervoor open stellen.

Wel is hierbij diezelfde Bijbel in alle opzichten onze toetssteen.

Na de tijd van zang en aanbedding wordt het woord gegeven aan de spreker van die ochtend, die de gemeente dient met het brengen van Gods Woord.

Na de prediking wordt soms een oproep gedaan voor nadere toewijding en/of overgave aan de Heer.

Doorgaans wordt echter nog een lied gezongen, waarna de dienst wordt afgesloten met een zegenbede, vergezeld van een uitnodiging om, voor wie dat wil, na te blijven voor gebed en/of gesprek.

Op 1e zondag van de maand vieren we (doorgaans) het Avondmaal.

Regelmatig wordt er een zgn. gezinsdienst georganiseerd, waarin de gebruikte thema's zowel de kinderen als ook (jong)volwassenen aanspreken.

In onze samenkomsten wordt doorgaans niet gecollecteerd!

Bij de uitgang van de zaal staat wel een 'offerkistje' waar men eventueel een bijdrage in kan doen, welke zal worden besteed aan de diverse activiteiten van de gemeente. Ook zijn er 'machtigingsformulieren' aanwezig waarmee eenmalig of periodiek financiële bijdragen kunnen worden gedaan.

Bijzondere samenkomsten

Naast de vaste zondagochtenddienst zijn er jaarlijks nog een aantal andere vormen van samenkomsten n.l.:

✓ Doopdiensten

Deze worden georganiseerd op het moment dat zich een of meer kandidaten hebben aangemeld om zich te laten dopen. In onze gemeente worden mensen gedoopt door onderdompeling in water, op grond van hun geloof en indien zij hiervan getuigenis willen afleggen of hebben

afgelegd. Deze diensten zijn qua vorm en inhoud vergelijkbaar met de 'gewone' diensten, maar het karakter is wel extra feestelijk!

✓ *Opdraagdiensten*

De kinderen die in onze gemeente worden geboren, worden in een speciale dienst opgedragen aan de Heer. Wij bidden een zegen over hen uit, de ouders beloven het kind op te voeden in liefde en geloof en de gemeente belooft als een huisgezin rondom dit kind te zijn

✓ *Goede Vrijdagavonddiensten*

In deze dienst staat het sterven en lijden van Jezus Christus centraal.

✓ *Kerstfeest*

Met kerst is er een speciale samenkomst waarbij veel familieleden en vrienden worden uitgenodigd. Er zijn diverse bijdragen, er is soms toneel en/of een verhaal en veel (kerst)gezang.

Huiskringen

Verspreid over verschillende plaatsen in de regio komen gemeenteleden (twee-) wekelijks op een avond samen, op de huiskringen waar, naast bijbelstudie ruimte is voor onderling contact, gebed, samen zingen en elkaar tot bemoediging zijn.

De huiskring wordt geleid door één of twee kringleiders.

Omdat de huiskring *de gemeente in het klein* is, wordt van de kringleden inzet en betrokkenheid verwacht, waarbij het onderlinge contact tussen gemeenteleden, aandacht en zorg voor elkaar, in een kleiner verband gestalte dienen te krijgen.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Hieronder verstaan we het werk onder tieners vanaf de middelbare school.

Dit werk is ingedeeld in twee leeftijdsgroepen n.l.:

✓ *Jongeren in de 1e drie jaren van de Middelbare School*

Eens per 14 dagen komt deze jeugdgroep met jeugdleiders bij elkaar waarbij vooral ontspanning, creativiteit en samen praten belangrijke elementen vormen.

✓ *Oudere jeugd (vanaf 4e jaar Middelbare School of vanaf 18 jaar en ouder)*

Ook deze groep komt 1 x per twee weken samen, onder begeleiding van jeugdleiders. Hier ligt het accent meer op gesprek en studie.

Maandelijks komen deze groepen tijdens de dienst op de zondagochtend in het jeugdhonk van het gebouw bij elkaar voor gesprek en studie.

Naast het feit dat kennisoverdracht belangrijk is, vinden we het minstens even belangrijk dat er goede sociale contacten zijn, een groep waar je bij hoort, waar je je thuis voelt.

Het samen naar bepaalde (ontspannende en/of opbouwende) activiteiten gaan, werkt hieraan mee.

Wij willen een gemeente zijn waarbinnen de jeugd haar eigen cultuur en identiteit mag beleven, maar wel zodanig dat zij een betrokken onderdeel van het groter geheel vormt.

Om deze reden stimuleren wij onze jeugd om actief mee te doen in bijvoorbeeld baby-peuteroppas en zondagschool, audiotechiek, zang en muziekactiviteiten tijdens de diensten.

Kinderwerk (LEV-groepen)

Niet minder belangrijk is het werk voor en met de kinderen van onze gemeente! Over de plaats en betrokkenheid van kinderen in onze diensten is al geschreven onder het hoofdstuk 'samenkomsten'.

Aan het begin van het seizoen worden alle klassen met hun leiders voorgesteld en 'ingezegend'.

Elke zondag worden er tijdens de samenkomst speciale kinder-samenkomsten gehouden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Voor de allerkleinsten is er oppas.

Onder coördinatie van een 'hoofd kinderdiensten' geven volwassen en oudere tieners, samen met een groepje kinderen, invulling aan de ochtend. Hiertoe is er voor de 'basisschoolklassen' een programma met speciaal op kinderen afgestemd materiaal.

6.3 De gemeente als een akker; taakveld 'zending'.

De gemeente wordt op meer plaatsen in de bijbel vergeleken met een akker. Een plaats waarop wordt geploegd, gezaaid, begoten en geoogst. Het is de plek waar het Woord, in goede grond als een klein zaadje ontkiemt en nieuw leven voortbrengt, bedoeld om honderdvoudig vrucht te dragen. In dit verband denken we aan het nieuwe leven in de vorm van de overdracht van ons geloof aan de niet-gelovige, randkerkelijke en zoekende medemens. Het is een opdracht die de Heer van de Zending ons gaf om heen te gaan en discipelen te maken...

Onder de noemer van het taakveld 'zending' willen we zowel

- ✓ De *evangeliserende aspecten* (zending dichtbij huis) als ook
- ✓ De *buitenlandse zending* onder de aandacht brengen.

We bespreken eerst hoe deze aspecten zich in onze gemeente hebben ontwikkeld en achtereenvolgend waar we nieuwe uitdagingen zien liggen.

6.3.1 Evangeliserende aspecten

Voor een uitwerking van dit thema wordt verwezen naar deel 2: visie 'onze hoofdopdracht'.

6.3.2 Buitenlandse zending

De Evangelische Gemeente Ten Boer ondersteunt enkele buitenlandse zendingsprojecten. Minimaal een tiende van de inkomsten van de gemeente wordt besteed aan meerdere zendingsprojecten. Wanneer aanwezig, presenteren de zendelingen zichzelf en hun werk aan de gemeente.

6.3.3 Gemeente in de regio

Wij geloven in de kracht van een plaatselijke gemeente.

Om deze reden ondersteunen wij plaatselijke of regionale initiatieven ten behoeve van nieuwe gemeentevorming, die voortkomen uit het hart van plaatselijke leden *als deze in lijn zijn met de identiteit, visie en*

doelstelling van onze gemeente en tevens ondersteuning vindt in het oudstenteam.

7. Het Buurhoes - werk

Het karakteristieke Buurhoes, in het centrum van Ten Boer (20 min vanaf Groningen) is een voormalig lagere school uit 1921. Nadat het jarenlang gedeeltelijk in gebruik is geweest als brandweerkazerne, kreeg het een eind jaren negentig een horeca- en dorpshuisfunctie. In 2007 hield de EGTB hier haar eerste samenkomst en in 2011 is het gebouw door ons aangekocht.

Sinds dat moment heet het dan ook 'Buurhoes Ontmoetingscentrum'

Door de week wordt het gebouw niet alleen gebruikt voor onze eigen gemeente-activiteiten maar ook als algemeen multi-functioneel centrum voor de mensen uit het dorp en de regio.

In het Buurhoes worden door de week allerlei bijeenkomsten georganiseerd, zoals vergaderingen, de muziekvereniging, verjaardagen en bruiloften.

Wist je dat het Buurhoes Ontmoetingscentrum veelal draait op vrijwilligers die hoofzakelijk uit de EGTB komen? Wij hebben een enthousiast team van meer dan twintig vrijwilligers en 1 vaste kracht.

Het Buurhoes-werk vormt een volledig geïntegreerd onderdeel van de gemeente, waarbij wordt voldaan aan of toegegroeid naar de voorwaarden van:

- Laagdrempelig zijn
- Maatschappelijk relevant zijn
- Het creëren van een sociale, bindende functie
- Het hebben van een positieve uitstraling in dorp en regio
- Het door-de-weeks niet direct een associatie hebben met het begrip 'kerk'
- Het in lijn zijn met de algemene visie, normen en waarden van de gemeente
- Een moderne en hygienische 'bedrijfs' voering in een aantrekkelijk multifunctioneel gebouw
- Bruikbaarheid voor alle relevante EGTB-activiteiten (zowel op zondag als door-de-week)

Op het eerste gezicht lijkt er in het exploiteren en beheren van een multi-functioneel centrum weinig aansluiting te vinden bij onze missie van het Evangelie Geloven, Toepassen en Bekend maken.

Toch zitten er impliciet in het maatschappelijk dienen en sociaal betrokken zijn, aspecten waarin we getuigen met daden in plaats van met woorden. Het biedt kansen om een brug te vormen tussen ons als gemeente en mensen met al dan niet verwrongen denkbeelden over de kerk. Met 'ons als gemeente' bedoelen we dan niet een kerkgebouw of een aanbiddingsdienst maar mensen die door de week met liefde, zorg en aandacht het verschil maken door goed gastheer/gastvrouw-schap en een goed gesprek nooit uit de weg gaan.

Om die reden geloven wij dat het synergie-effect ($1+1=3$) van het kerk-zijn (EGTB) en het 'sociale gezicht' zijn (Buurhoes) bewust mogen benutten!

Dat houdt in dat het Buurhoes en zijn mogelijkheden als geïntegreerd onderdeel van de visie van de EGTB wordt ingezet.

Wij formuleren dit als volgt:

De EGTB ziet het als haar taak om de mogelijkheden van ons eigen Buurhoes-gebouw ook voor door de weekse activiteiten te benutten ten dienste van de samenleving, de buurt en de regio in het algemeen en het individu in het bijzonder. Het 'gij zult mijn getuigen zijn' kan ook zonder woorden inhoud krijgen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten binnen ons gebouw, waarbij goede sociale contacten, een warm hart en persoonlijke aandacht belangrijke kernwaarden zijn.

Daarom zullen wij alle inspanningen en initiatieven om op dit gebied activiteiten te ontplooien in principe ondersteunen.

DEEL 2

DE GEESTELIJKE LIJN:

ONZE HOOFDOPDRACHT

Hoewel er veel teksten in de Bijbel te vinden zijn rondom de doelen van een gemeente, zijn er eigenlijk twee uitspraken van Jezus te vinden waarin Hij alles samenvatte:

Mattheus 22:37-40

"Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand (...) Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat".

en

Mattheus 28:19-20

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb".

In deze bijbelgedeelten is alles samengevat wat van ons als gemeente wordt verwacht.

In onze gemeente hebben we ons in het verleden, als het om accenten gaat, vooral gericht op liefhebben, dopen, discipel worden etc. Een aantal sterke kanten van de gemeente zit 'm juist in deze zaken.

Het andere minstens even belangrijke gebod, laten we vaak voornamelijk over aan persoonlijke initiatieven van de leden. Vaak blijven de gesprekken die we af en toe hebben met onkerkelijke mensen ergens steken. Je vertelt iets, je hoopt dat er wat blijft hangen, je bidt, wacht af en daar blijft het vaak bij. Jezus laat ons zien dat we niet alleen een individuele verantwoordelijkheid hebben maar ook, of misschien vooral, een gezamenlijke verantwoordelijkheid als gemeente.

Met een gemeente kun je iets laten zien wat je in je eentje nooit kunt tonen.

Johannes 13:35

"Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn".

Johannes 17: 23

"Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden en dat u hen liefhad zoals U Mij liefhad".

Onze onderlinge liefde en eensgezindheid zijn een groter getuigenis dan wat ook! Wij willen *onze gezamenlijke passie* voor de Heer, bewust en structureel aan de mensen laten zien!

Veel van de momenten waarop we als gemeente samenkomen zijn gericht op onszelf, ons *eigen* geloof, onze *eigen* groei etc.

Zou het niet fantastisch zijn als je na een goed gesprek met een zoekende twijfelaar kon zeggen; "weet je wat..... kom zondag zelf maar es kijken, hoe waar het is..."

Dan moet je natuurlijk wel zeker weten, dat er die zondag de juiste sfeer, de juiste liederen, die goede, gerichte preek is waar een zoeker iets mee kan.

En dat hij of zij dat gevoel van warmte en liefde ook inderdaad ontvangt.

Dat is het doel waar we voor gaan!

Een gemeente die haar samenkomsten ook heeft ingericht voor zoekende onkerkelijke, ex-kerkelijke of randkerkelijke mensen.

Waar de gasten bijzonder belangrijk zijn!

Al zijn veel mensen niet direct op zoek naar 'de waarheid', het is zeker een feit dat iedereen hunkert naar 'gezinnen' waar troost, liefde, blijdschap en aandacht heerst.

God wil dat gemeenten groeien . Ook de onze!

Vandaag de dag (en rondom ons) zien we sommige kerken groeien vooral door een toestroom uit andere gemeenten.

Hoewel er in veel situaties misschien van persoonlijke vernieuwing kan worden gesproken, is er in verreweg de meeste gevallen eerder sprake van een verschuiving dan van een opwekking!

Ons doel is niet in de eerste plaats gericht op groei door het aantrekken van gelovigen uit andere gemeenten, maar op het aantrekkelijk zijn voor zoekende mensen zonder geestelijk dak.

SAMENKOMSTEN

Onze presentatievorm is in eerste instantie onze samenkomst.

We hebben een bewuste keuze gemaakt om op de 1^e zondagochtend van de maand een (avondmaals-)dienst te hebben, en periodiek een gezinsdienst met het accent op de opbouw van de gemeente als huisgezin en de daartussen liggende ochtendsamenkomsten in die maand helemaal in te richten op het ontvangen van vaste bezoeker én nieuwe gasten.

De diensten :

- ✓ Zijn altijd aangekondigd en in de media bekend gemaakt.
- ✓ Verlopen vlot.
- ✓ Kennen altijd een aandachtsplekje voor de kinderen.
- ✓ Bevatten altijd een toepasselijke en eigentijdse prediking.
- ✓ Hebben een gestructureerde, maar niet liturgische opzet.
- ✓ Laten gasten zich altijd welkom en op hun gemak voelen.
- ✓ Bevatten altijd zang en aanbidding.
- ✓ Duren niet langer dan ongeveer anderhalf uur.
- ✓ Worden ondersteund door multimedia en zijn d.m.v. life-streaming (gedeeltelijk) op internet te volgen.
- ✓ Bieden altijd een gelegenheid voor toewijding, gesprek, gebed etc.
- ✓ Laten gasten na afloop nooit voor wat ze zijn.

In onze moderne op snelle communicatie ingerichte samenleving kan ook de gemeente inspelen op wat de mens tegenwoordig op dit gebied verwacht, **zonder enige afbreuk aan de inhoud van onze boodschap te doen!**

De boodschap die in de dienst wordt gepredikt heeft structureel de volgende kenmerken:

- ✓ Persoonlijk
- ✓ Uitnodigend
- ✓ Bevestigend
- ✓ Stimulerend

De prediking wordt zoveel mogelijk door de *sprekers uit eigen gemeente* verzorgd. Hierdoor weten we zeker dat we doelgericht preken en valt er beter te evalueren.

De prediking is meer gericht op het 'hoe' dan op het 'wat'.

Hiermee wordt bedoeld dat heel veel mensen, gelovig of zoekend, wel weten dat je jezelf moet toewijden, dat je tijd met God zou moeten doorbrengen, dat je tegen verleiding moet knokken etc.

Waar veel mensen meer mee worstelen is de vraag 'maar hoe doe ik dat?'

Dit houdt in dat alle prediking niet alleen begrijpelijk maar ook praktisch gericht moet zijn.

GROEI EN DOELEN

Maar God wil natuurlijk meer dan dat we de zoekenden alleen maar verwelkomen en een dienst laten meemaken. Uit Jezus zijn woorden leren we onder andere dat we ze moeten laten *groeien in het leren liefhebben van God en mensen, ze dopen, ze laten groeien in toewijding en discipelschap, om uiteindelijk ook weer anderen te kunnen uitnodigen.*

Dit geldt natuurlijk voor ons allemaal. De doelen van de gemeente zijn er op gericht om *iedereen te laten groeien.*

Dit 'ingroei-proces' van de buitenrand naar de binnenkant, vormt dan een van de nieuwe basisconcepten van onze gemeente .

Onze visie gaat er van uit dat er 5 hoofddoelen voor de gemeente zijn, die elk voor zich ook weer een hoofddoel voor ieder persoon binnen de gemeentekring vormen.

Deze hoofddoelen zijn gebaseerd op de eerder genoemde twee teksten van Jezus rondom de grote Opdracht " *Heb de Heer lief*" en " *Ga op weg*".

In deze allesomvattende woorden lezen we dat Hij van ons de volgende dingen verwacht n.l. dat we:

- ✓ Hem liefhebben (aanbidden).
- ✓ De naaste lief hebben (dienstbaarheid).
- ✓ Op weg gaan (evangelisatie/zending).
- ✓ Hen dopen (o.a. laten toetreden tot het huisgezin van God).
- ✓ Hen leren om een leerling van Jezus te worden (discipelschap).

Om het gemakkelijk en onthoudbaar te maken, kiezen we ervoor om deze 5 doelen in ABCDE- kernwoorden vast te leggen:

1. *Aanbidden*
2. *Bijeenkomen*
3. *Christus volgen*
4. *Dienen*
5. *Evangeliseren*

Rondom deze 5 doelen wordt de hele gemeente opgebouwd, waarbij het van groot belang is dat aan alle 5 doelen op een evenwichtige manier aandacht en zorg wordt besteed!

Als een van deze doelen niet voldoende uit de verf komt is er wat mis in het lichaam.

Ieder lid en elke activiteit van en binnen onze gemeente dient een bijdrage te vormen aan een van deze doelen.

Elk doel en elke activiteit die niet past binnen, of geen bijdrage levert aan deze doelstellingen, laten we simpelweg schieten.

Om zowel naar binnen als naar buiten toe, één heldere en overdraagbare doelstelling te hebben, waarin *alle 5 doelen* samenkomen, formuleren wij het doel voor onze gemeente als volgt:

Wij willen een **doelgerichte** gemeente zijn waar mensen
God leren **kennen** en Hem gaan **aanbidden**,
door ze als **leden** op te nemen in Zijn gezin waar
ze leren om als christen te **groeien** en **dienstbaar** te zijn
en worden bemoedigd om van Hem te **getuigen**.

MOTTO

Naar buiten communiceren wij dit vooral, door gebruik te maken van één kernachtige uitdrukking:

Het Evangelie □ Geloven □ Toepassen □ Bekend maken

Hoewel de beginletters van ons motto, samenvallen met de afkorting - E.G.T.B. - van onze gemeente, is het vooral bedoeld om kort, maar duidelijk te laten zien waar we voor staan en wat we uit willen dragen !!

DOELGROEP

In onze omgeving zijn honderden en honderden mensen, vooral uit de generaties van de jaren , zestig, zeventig, tachtig en negentig waarvan óf zijzelf óf de ouders ooit eens naar een kerk zijn gegaan. Sommigen gaan heel af en toe nog wel eens, zijn nog slechts lid op papier of kijken af en toe eens naar TV-dienst. Overal om ons heen horen we in hun verhalen de pijn en het verwijt van het teleurgesteld zijn in juist die aspecten waarvan Jezus zei dat ze nou net ons getuigenis zouden moeten vormen; eenheid en liefde! Mensen zijn -vaak begrijpelijk- afgeknapt op religie, op systemen, op geld- en/of machtsmisbruik, op uiterlijk vertoon en onechtheid binnen de kerk. Veel mensen hebben een zeer vertekend en bevooroordeeld beeld van de gemeente van Jezus en daarmee soms ook meteen een karikatuur van Hem zelf gemaakt.

De uitspraak 'zonder de kerk, kan ik ook geloven' bevat weliswaar een feit, maar de Bijbel laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat God wil dat we ons aansluiten bij het Lichaam, een plaatselijke gemeente.

Ook al berusten veel beelden op misverstanden en verkeerde indrukken, de kerk van vandaag zal moeten erkennen dat er heel veel waarheid schuilt in veel van de heersende verwijten.

Aan de andere kant is het juist een geweldige opdracht en uitdaging, om mensen gericht uit te nodigen voor feestelijke en bemoedigende samenkomsten van een gemeente die juist rekening houdt met hun mogelijke reserves en twijfels.

Wij zijn er diep van overtuigd dat ook binnen deze groep, er ontzettend veel mensen zijn, die diep in hun hart verlangen naar de geborgenheid van een huisgezin van God.

Verlangen naar een gemeente die niet pretendeert volmaakt te zijn, maar die er helemaal op is ingericht om ze welkom te heten, op te nemen en ze door te laten groeien naar geestelijke volwassenheid.

Hoewel het niet de doelgroep is waar we ons in eerste instantie actief op richten, geloven wij, dat door deze aanpak *ook mensen zullen worden aangetrokken die op een of andere wijze nog verbonden zijn met een bepaalde kerk, maar waarbij het geloof niet of nauwelijks meer leeft.*

Is dat laatste het geval dan heten we ze zeker welkom!

Wij hebben als invulling van de zendingsofdracht het 'nieuwe' gebod gekregen:

✓ " *Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.*"

✓ " *Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden en dat u hen liefhad zoals U Mij liefhad*"

Wij hebben de overtuiging dat, als we als gemeente deze éénheid (van streven) en liefde aan zoekende mensen laten zien, er geen enkel gesproken woord grotere overtuigingskracht zal hebben dan deze aspecten!

De opdracht is kraakhelder. Het is aan ons of we dit willen toepassen!!!

Tot slot

Psalm 127: 1a

"Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan..."

Tot zover een uiteenzetting over de Evangelische Gemeente Ten Boer en haar visie.

Wij zijn ons ervan bewust dat het gaat om doelen die we vanuit ons menselijk inzicht, gerekend naar de huidige tijd en omstandigheden, hebben gesteld. We weten dat die omstandigheden zomaar kunnen veranderen en dat sommige zaken en doelen zullen moeten worden bijgesteld. Toch hebben we ze willen opschrijven.

Omdat we geloven dat het goed is, om helder te zijn over wat wij in de komende jaren willen bereiken en hoe we denken dat te gaan doen.

Het gaat om doelen die erop gericht zijn, dat Gods Koninkrijk meer en meer gestalte krijgt binnen het werk van de gemeente.

Wij zijn ons ervan bewust dat de gemeente geen doel op zich is, maar een middel waarmee God zelf Zijn doel wil bereiken.

Onze verantwoordelijkheid is gelegen in het feit dat de gemeente bruikbaar staat opgesteld, dat 'levende stenen' voorhanden zijn als de Bouwmeester hen wil inzetten.

Ons diepste gebed is dan ook, dat Hij zijn zegen geeft op al onze menselijke inspanningen, zodat zal blijken dat het huis van de Evangelische Gemeente Ten Boer door Hem zelf is ontworpen en gebouwd.

Contactadres:

Secretariaat EGTB, Gaykingastraat 17, 9791 CE Ten Boer

Email : secretariaat@egtbnl

het Evangelie □ Geloven □ Toepassen □ Bekend maken